



Nieuws uit de groene klas

Week van 4/9/'25 t.e.m. 10/9/'25



**IK BEN BLIJ
MET JOU ERBIJ!**

Thema: Blij met jou erbij !

- Wat een gezellige drukte, afgelopen zondag op onze opendeurdag. Bekende en ook nieuwe gezichtjes die deel gaan uitmaken van K1, ons groene klasje.
 - We merkten een hoogzwangere mama op. Er is op school een traditie dat we samen met onze vriendjes er iets voor knutselen. Dat gaan we de komende week ook doen!
 - Nu we vanaf 1 september een nieuwe klasgroep zijn, willen we graag elk kind ook bij naam leren kennen. We maken een vriendendoosje dat mee naar huis mag. Zo kan je samen de vriendjes bekijken en ze ook de juiste naam geven.
 - De eerste weken zetten we vooral in op het klasgebeuren. Welk zijn vaste momenten – hoe zit het met rituelen – hoe/wat/waar?
 - We werken aan zelfredzaamheid op verschillende terreinen : we leren onze boekentas uitladen en sorteren, toiletbezoek, e.d.
 - Bij het ontdekken horen absoluut afspraken en regels : waar hoort het speelgoed? Waar vind ik iets terug?
 - Als juffen zorgen wij ervoor dat elk kind zich goed voelt (welbevinden), op zijn eigen tempo gaat verkennen en dat ze zelf hun voorkeuren/interesses gaan ontwikkelen (betrokkenheid).
Ieder op zijn tempo! De leuke van onze klas!
 - Zich verstaanbaar kunnen maken voor anderen, door gebruik te maken van taal, is een héél belangrijk gegeven! Per thema bepalen we de woorden die wij graag hierbij laten aansluiten. We laten deze woorden voorstellen door onze stokpop Bas. Wie Bas is en hoe het werkt, lichten we graag toe op de infoavond.
- ! Dus... infoavond op woensdag 10/9 om 19.30 u. Echt de moeite om erbij te zijn, zodat je meer te weten komt over hoe je kind op ontdekking gaat tussen de Bosvriendjesbomen !

WELKOM

Tot donderdag groene vriendjes,
Juf Els

