



Nieuws uit de groene klas

Week van 11 september '25 t.e.m. 17 september '25

Thema: Blij met jou erbij!



Hallo iedereen!

Ik ben Jules! Ik ben de klaspop.

Samen met jullie ga ik op ontdekking in de klas.

Wat voor speelgoed is er allemaal?

Samen leren we ook opruimen, want alles heeft een eigen plaatsje in onze klas.

We krijgen onze eigen stempel! (kenteken) Wanneer we iets knutselen, tekenen, schilderen, ... geven we dit een stempel en dan weten de juffen van wie dat kunstwerk is.

We knutselen een Julespopje.



We lezen het boekje : 'Het grote schoolboek van Karel. Hallo klasje!'

Dit kunnen jullie samen met je kleuter ook bekijken op klaslezen. Hier hebben jullie een login voor gekregen. Hier staan ook andere boekjes op. Elk thema zetten de juffen er weer andere boekjes op. Heel leuk om dit met je kleuter te bekijken.

We testen onze sprekende muur uit. Jules zet zijn boekentas steeds op een andere plaats t.o.v zichzelf. Wie kan dit ook? Zet je boekentas voor je voeten, hou je boekentas achter je rug, zet je boekentas naast je neer, ...

We spelen het gezelschapsspelletje : Bonte ballonnen.

Wie kan er alle kleuren dobbelen?

We spelen ook het boekentassenspel.

We nemen er een dobbelsteen tot 3 bij. Wie kan de ogen op de dobbelsteen al tellen? Wie heeft er zijn boekentas als eerste vol?



Het gaat weer een fijne week worden!

Tot donderdag!

Juf Tinne