



Nieuws uit de blauwe klas

Week van 12/12/24 t.e.m. 18/12/2024



Thema: 'Kerstmis'

We genieten van de mooiste periode van het jaar en kijken vol verwachting uit naar *het feest van het licht*. Tijdens de advent zien we hoe de adventskrans week na week meer licht brengt: steeds een extra kaarsje dat brandt. We maken van deze periode een sfeervolle tijd in onze zithoek, met elke dag een bijzonder moment.

1. Verhalen en waarden

- De juf vertelt het verhaal '*Het boompje*', waarin diepere levenswaarden centraal staan.
- Samen ontdekken we hoe we een 'lichtje' kunnen zijn voor elkaar. We proberen dit in de praktijk te brengen en delen onze ervaringen in de klas. Hebben jullie dit al gemerkt of ervaren?

2. Creativiteit en expressie

- We werken met verschillende beeldende technieken: schilderen, kleven, stempelen en versieren van kerstbomen.
- De kinderen kiezen zelf hoe ze zich muzisch willen uiten: bouwen, knutselen, schilderen, stempelen, of kleven. Ze experimenteren volop en oefenen hun fijne motoriek op een speelse manier.
- We maken zelf kerstversieringen om onze klas extra feestelijk te maken.

3. Vaardigheden oefenen

- **Knippen:** We oefenen het knippen op een lijn door stroken te gebruiken om kerstbomen, kerstballen en rendieren te maken.
- **Metten:** We meten stroken om de juiste vorm van een kerstboom te creëren.
- **Tellen:**
 - We ordenen stroken van klein naar groot en tellen van 1 tot 5, of van 1 tot 10 voor wie dat wil proberen.
 - We versieren de stroken met evenveel materialen (loose parts) en vergelijken hoeveel meer of minder we nodig hebben.
 - We tellen met sterren en oefenen hierbij het begrip 'evenveel'.

4. Bijbel en tradities

- De juf vertelt hoe het thema 'licht' ook in de bijbelverhalen telkens weer terugkomt: het wijst ons de weg en brengt een belangrijke boodschap, zoals bij de geboorte van het kindje Jezus.

- We leren een nieuwjaarsvers en herhalen dit regelmatig om het in te oefenen voor onze nieuwjaarsbrief.

5. Feestelijke momenten

- Deze week vieren we de verjaardag van twee klasgenootjes: op vrijdag én op maandag maken we er een feestje van!

Ik kijk ernaar uit om de kleuters mee te nemen in deze bijzondere tijd en samen toe te werken naar een warm, gezellig kerstfeest!

Veel 'warme' groetjes,
Juf Nicky

